

Nyt fra skolelederen

Sommeren nærmer sig og det gør en velfortjent ferie for både børn og voksne også. Inden vi når så langt, er der en del aktiviteter og arrangementer, der skal afholdes.

I flere klasser afholdes det sidste forældremøde som en lille klassefest, med præsentation af det børnene har arbejdet med i den seneste tid.

”Smagens dag” bliver afholdt for indskolingens onsdag den 31. maj, hvor årets tema er kyllinger og æg. I den forbindelse vil der i de næste 3-4 uger flytte små kyllinger ind på skolen, som eleverne kan følge indtil ferien.

Torsdag den 15. juni afholdes skolens sommerfest, hvor årets tema er ”verdens lande”. Traditionen tro bliver der også kåret ”sommerfestens bedste kager”, ”Årets Clean Class”, ”Årets fotoforside” og sidst men ikke mindst ”Årets afgangselev”.

I denne periode afvikler 9. klasserne deres afgangsprøver, og de afsluttes med dimission for klassen og deres forældre, torsdag den 22. juni.

Fredag den 23. juni afholder vi sidste skoledag for os alle. Nærmere program følger. I uge 26. tager Kernehuset på lejr og deltager på musikfestivalen ”Vilde Vulkaner” i Vordingborg.

”Sidste skoledag” for 9. klasserne

Onsdag den 24. maj fejrede 9. klasserne sidste almindelige skoledag, men skal møde op til vejledning og mundtlige eksamener i perioden frem til dimissionen den 22. juni. Tybjerg Privatskole har valgt ikke bare at slippe eleverne ved den traditionelle sidste skoledag for 9. og 10. klasserne, men at klæde dem på til de mundtlige prøver. Dagen blev fejret på skolen med underholdning af 9. klasserne med hele skolen som tilskuere. Senere på formiddagen kastede eleverne karameller i alle klasserne. Ved middagstid drog eleverne til Næstved Dyrskueplads for sammen med de andre skoler i Næstved kommune at fejre dagen. Der deltog 1008 elever fra kommunens skoler, med både Kommuneskoler og Frie Grundskoler. Det var en fantastisk dag og eleverne fra Tybjerg Privatskole opførte sig ”selvfølgelig” eksemplarisk 😊.

Morgen aflevering af børn.

Vi har desværre oplevet at en del forældre parkerer på hjørnet af Tybjerg Bygade og indkørslen til skolens parkeringsplads, tæt på kl. 08.30. Det gør at vores elever har svært ved at få overblik over trafikken, når de skal krydse vejen til stien bag kirken, når vi har morgenbevægelse. Vi vil derfor bede jer finde et andet sted at sætte bilen eller endnu bedre, at komme noget før kl. 08.30.

Nyt fra Skolebestyrelsen

Bestyrelsens temadrøftelse om styrkelse af overbygningen

På det seneste bestyrelsesmøde satte vi tid af til en grundig temadrøftelse af mulighederne for at styrke overbygningen (7. – 9. klassetrin) på Tybjerg Privatskole. Skolen er kun 6 år gammel og i år er det kun anden gang, at elever føres til 9. klasses afgangseksamen. Vi oplever venteliste til indskolingsklasserne og har her fået opbygget gode, velafprøvede erfaringer, hvor blandt andet vores fokus på udeskole og niveaudelt undervisning mv. er tydelige kendetegn for det at være elev på Tybjerg Privatskole. I overbygningen er der færre elever i klasserne og endnu ikke helt så faste og karakteristiske mønstre for elever og lærere. Bestyrelsens drøftelse kom vidt omkring, men kredsede hovedsageligt om, hvilke særlige kendetegn og profil vores overbygning skal være kendt for viden om. Det kunne være særlige valgfag, anderledes kompetencer, utraditionelle måder at arbejde på mv. Men alt sammen skal naturligvis bygge ovenpå de faglige målsætninger, der er i ”basispakken” for 8. – 9. klassetrin, som med tryghed og godt overblik kan gå til afgangsprøverne i sidste ende. Bestyrelsen er optaget af at inddrage de ældste elever og forældre samt vores dygtige medarbejdere, ledelsen og forskellige ”eksperter” i arbejdet med at styrke overbygningen på længere sigt. Måske inspireret af ”Tybjerg Topmødet”, som vi gennemførte da vi udformede Strategiplanen Tybjerg 20:20. Vi har dog en udfordring på helt kort sigt, idet vores kommende 9. klasse efter ferien kun har 9 elever. Bestyrelsen er meget optaget af, at alle disse 9 elever bliver i klassen og har det store ønske, at der kunne komme et par nye elever ind, selvom skoleskifte til en 9. klasse er ret usædvanligt. Bestyrelsen har derfor lavet en liste med konkrete særlige tiltag for denne 9. klasse, der kan gøre det ekstra attraktivt at være i klassen, og vi har bedt skolelederen drøfte disse forslag med de relevante medarbejdere, som jo allerede er godt i gang med at planlægge næste skoleår. Til næste bestyrelsesmøde lige inden sommerferien er det således planen at følge op på relevansen af disse særlige tiltag, når medarbejderne, de pågældende elever og ledelsen har haft lejlighed til at drøfte dem. Forhåbentligt kan vi nå at tilbyde enkelte særlige tilbud og parallelt med dette kan vi arbejde videre med de mere langsigtede muligheder for at styrke overbygningen.

Min konfirmation 7.A

Så blev det endelig maj, og konfirmationen stod for døren. Hele vinteren havde eleverne fra 7.A trofast gået til konfirmationsforberedelse hos Vagn i Tybjerg Kirke og var nu klædt godt på til mødet med den store dag. Både søndag d. 7. maj og fredag d. 12. maj gik de smukke, glade og forventningsfulde unge mennesker ind i kirkerummet, hvor de nu ventede på, at præsterne i henholdsvis Sandby Kirke, hvor de fleste fra klassen skulle konfirmeres, Herlufmagle Kirke og Fensmark Kirke ville føre dem gennem ceremonien på bedste vis.

Hermed nogle beretninger fra eleverne i 7.A:



Sandby kirke d. 7. maj 2017

Af Laura Ida Hansen:

"Den 7. maj 2017 blev jeg konfirmeret i Sandby kirke. Det skulle have været i Tybjerg kirke, men fordi kalkmalerierne i Tybjerg Kirke skulle restaureres, blev vi rykket til Aversø Kirke. Der var bare det, hvis vi skulle konfirmeres i Aversø Kirke, ville vi blive delt op i to hold. Det var vi ikke glade for, fordi vi ville konfirmeres sammen. Så blev vi rykket til Sandby Kirke, så vi alle fik mulighed for at være sammen på vores konfirmationsdag.

Jeg kan tydelig huske, at vi stod uden for kirken alle sammen med det finde tøj på. Det var koldt og solen skinnede ikke så meget. Der var en meget akavet stemning mellem os, lige da vi kom. Jeg stod med alle roserne og telegrammerne til mine venner og delte dem ud i deres poser. Det var et skridt tættere på at blive konfirmeret. Jeg var mega spændt og kunne ikke forstå, at det var nu, jeg skulle konfirmeres - lige om et par minutter.

Nu skulle vi ind i kirken. Alle kikkede på os, da vi trådte ned af kirkegulvet, og de tog en masse billeder. Under gudstjenesten var jeg stadigvæk spændt. Vi gik op til alteret sammen for at blive konfirmeret. Da vi gik ned fra alteret, var jeg så glad, som en ko, der havde stået i en stald hele vinteren og nu blev lukket ud på det friske grønne græs.

Da vi var færdige gik vi alle sammen ud af kirken. Solen skinnede, der var næsten 19 grader. Himmelen var flot og blå med smukke hvide skyer. Alle snakkede sammen, og det var slet ikke akavet mere. Jeg blev hentet i vores bil. Den var blevet vasket og støvsuget. Den var så flot, så jeg næsten ikke kunne kende den.

Efter kirken kørte jeg og min familie ud til Gyrstinge Skovkro, hvor vi skulle holde festen. Gyrstinge Skovkro er et rigtig flot sted med masser af natur, som jeg holder så meget af. Da Gæsterne begyndte at komme, var det bare så hyggeligt. Vi fik velkomstdrink og snacks. Gæsterne kunne godt lide maden, og det kunne jeg selvfølgelig også, for det var jo mig, der havde valgt den. Der var fire sange i alt. En velkomst sang, en velbekomme sang, en sang fra mine bedsteforældre og en sang fra mine søskende. Den sang jeg fik af mine søskende var rigtig sjov. Den gik ud på, at gæsterne sang sangen, og imens skulle jeg gå rundt til hver enkel gæst rundt om bordet. Gæsterne skulle så sætte et smiley-klistermærke på mig. Jeg fik i alt 43 klistermærker på mig. Den sang jeg fik af min bedstemor og bedstefar var virkelig god. Den handlede om alle de minder, vi har haft sammen, når jeg har været på ferie hos dem.

Jeg regnede slet ikke med at få så mange penge og gaver, som jeg fik. De gaver, der betød meget for mig, var de telegrammer og roser, jeg fik fra mine klassekammerater. Selvfølgelig var jeg også glad for alle de andre gaver. Jeg fik bl.a. to meget personlige mapper fra mine bedsteforældre og en fra mine forældre.

Da festen var slut begyndte gæsterne at køre hjem. Jeg var blevet meget træt. Jeg vil aldrig nogen sinde glemme den fantastiske dag og de mange gode minder".



Af Mads Eliassen:

"Tidligt om morgenen kom vi til Sandby kirke. Jeg hilste på alle de andre, der skulle konfirmeres. Lige pludselig begyndte kirkeklokkerne at ringe. Alle vores forældre gik ind i kirken. Lidt efter sagde Vagn, at vi skulle komme ind i våbenhuset. Vi stillede os op på to rækker. Så åbnede dørene, og vi gik ind i selve kirken. Jeg kunne ikke lade være med at smile. Da jeg kom til min stol var jeg meget

lettet. Efter lang tid gav Vagn tegn til, at vi skulle komme op og blive konfirmeret. Da jeg kom op, begyndte han med at konfirmere nogle af de andre. Lidt efter var det min tur. Han spurgte, om jeg ville konfirmeres, og jeg sagde ja. Lidt efter skulle vi ned igen. Efter ca. 30 minutter var det slut, og så fik vi taget billeder. Noget tid efter tog vi hjem og hyggede os.

Da vi kom hjem, skulle vi holde en lille fest, fordi jeg først holder den store senere. Dem der var med var min farmor og farfar, mormor og morfar, min oldemor og min mor og far og min søster. Vi fik taget billeder sammen, og så gik vi ind. Vi fik velkomstdrink og snack. Bagefter måtte jeg endelig åbne gaver. Jeg fik mega mange penge, som jeg er meget glad for. Lidt efter skulle vi have mad. Der var rigtig meget, og det smagte super godt. Imens vi spiste, skulle min oldemor holde tale, og lidt efter min farfar, og så havde min mor en sang. Da vi havde hygget os i lang tid, tog min farmor, farfar og oldemor hjem og lidt efter også min mormor og morfar. 30 minutter senere tog vi hjem til Sophus og festede, og da klokken var 22.00, tog vi hjem og gik i seng efter en dejlig dag.

Blå mandag

Dagen efter jeg var blevet konfirmeret, skulle vi holde "Blå mandag". Vi startede om morgen hjemme hos mig med brunch. Det var rigtig hyggeligt at spise morgenmad sammen med alle klassekammeraterne. Efter det tog vi ud til Holbæk Gokartland, hvor vi startede med at køre gokart. Det var mega sjovt. Jeg og Benjamin var sammen og kom på en 2. plads. Efter det skulle vi have mad. Lidt efter skulle vi ud at spille Lasergame. Det forgik på den måde, at man havde en skyder og en ting på hovedet, og når man ramte tingen på hovedet, mistede man et liv. Det var vildt sjovt. Efter det måtte man vælge, om man ville spille minigolf eller hygge. Jeg valgte minigolf, men efter lidt tid gad jeg ikke mere. Efter det kørte vi hjem til Emilie, hvor vi hyggede og spiste burger og is. Da jeg kom hjem, var jeg meget træt efter endnu en dejlig dag".

Af Emilie Skaarup Lundstedt:

"Da vi stod udenfor kirken og ventede på at skulle ind, var jeg meget nervøs for at gøre noget forkert, men det gik jo helt perfekt. Vores præst Vagn er en helt speciel præst, han er ikke kedelig ligesom nogle andre præster.

Da vi var færdige i kirken, fik vi taget et fællesbillede. Jeg havde min egen fotograf, som bagefter tog en masse forskellige billeder af mig blandt andet nogle, hvor jeg sad på en træstub og nogle, hvor jeg lå på græsset. Det var lidt underligt, fordi at jeg ikke er så glad for at få taget billeder.

Min fest blev holdt i Tybjerg forsamlingshus. Det er et rigtig hyggeligt sted, som jeg er glad for, at jeg valgte. Jeg syntes, at det var lidt akavet, lige da jeg kom og skulle sige hej til alle gæsterne. Lidt tid efter legede jeg og nogle af de andre børn gemmeleg og vinkegemmer. Det var rigtig sjovt.

Da vi skulle spise, kom der i alt tre sange på forskellige tidspunkter. Det var lidt pinligt, men også sjovt. Maden havde jeg selv sammensat. Det var tunmouse til forret, og til hovedret var det buffet

TYBJERG PRIVATSKOLE



med ting, jeg selv har valgt fx kyllingespyd, pizza, pestopasta, kød og en masse andet. Til dessert fik vi pandekager med is og bær.

Gaverne pakkede jeg op på forskellige tidspunkter, og jeg har faktisk stort set fået alle de ting, jeg ønskede. Så jeg kan ikke være mere tilfreds.

Da næsten alle gæsterne var taget hjem, kom Anna og sagde hej, fordi at alle hendes gæster var taget hjem. Da vi havde sagt farvel, og hun var gået ud af døren, kom hun løbende ind og sagde: "Vi mangler en Selfie", så den fik vi lige taget, det var virkelig sjovt".



Af Anton Byrialsen Petersen

"Jeg kom til Sandby Kirke tidligt om morgenen. Jeg så alle de andre konfirmander og hilste på dem og også på Vagn. Vi gik ind i våbenhuset, og her fik vi nogle ting at vide af Vagn, inden dørene åbnede. Så kom det store øjeblik, hvor vi gik ind i kirken. Vi stod foran stolene, indtil Vagn viste os et tegn til, at vi skulle sætte os ned. Vi var i kirken i noget tid, og det var en god oplevelse. Da vi var færdige, fik vi taget nogle billeder af mange forskellige mennesker. Da jeg skulle hjem, blev jeg kørt i en flot sportsvogn, som min far havde lånt.

Da vi kom hjem, fik jeg hilst på alle mine gæster, og jeg fik nogle fede gaver. Bl.a. fik jeg mange penge, ligesom jeg havde ønsket mig. Så gik vi hen til bordet og begyndte at tage noget mad. Til forret fik vi dampet laks, som smagte helt vildt godt, og noget tunmousse og brød. Til hovedret fik vi kalvekød, flødekartofler og flæskesteg. Det smagte også helt vildt dejligt. Så begyndte nogle at holde taler. Det var fint. Til sidst sang vi den sang, jeg havde skrevet til mor og far. Så spillede vi rundbold og fodbold, og så skulle vi have kage. Der var forskellige kager, og de smagte helt fantastisk. Så spillede vi igen noget bold, hyggede og talte sammen og gik en lille tur ude i haven. Senere tog gæsterne hjem, og vi ryddede lidt op og gik i seng. Det var en fed dag".

TYBJERG PRIVATSKOLE



Afslutningsvis kan jeg fortælle, at eleverne forinden confirmationen arbejdede med at skrive takketaler i danskundervisningen, som også blev afprøvet og evalueret i klassen. Efterfølgende har eleverne kreeret enten scrapbogsplakater eller scrapbøger over dagen. Disse er blevet udstillet i klassen, så alle kammeraterne kan få et indblik i, hvordan dagen har forløbet sig i de forskellige familier. Eleverne får plakaterne og bøgerne med hjem inden sommerferien, og de kan bevares som et lille unikt minde fra en uforglemmelig dag i de unges liv.

Mette Kofoed Sourial