

TYBJERG PRIVATSKOLE



Fra skolelederen

Kære børn, forældre og andre læsere af Tybjerg Privatskoles nyhedsbrev

I ønskes alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Vi gælder os til at se alle børnene igen mandag den 2. januar 2017, efter en velfortjent juleferie.

I uge 45 deltog Tybjerg Privatskole i "Genplant planeten" hvor klasserne på skift satte små træer på skolens grund. Vi satte ialt 500 små træer. De ældste klasser hjalp de yngste og det var skønt at se deres omsorg og engagement. På "plænen" det store område med fodboldbanen, blev området delt på midten med et bælte af træer. Den ene del, fjernest skolen, skal fungere som sportsplads med fodbold og håndboldmål og området nærmest skolen skal bruges til legeområde og udeskole aktiviteter. På hjørnegrunden, som er venligt udlånt af Tybjerg Gård, er der sat træer i nogle buer, der skal fungere som lærings niches og skabe lidt mere miljø på grunden. Træerne skal også være med til at give læ på det åbne område.

- I december måned afholdes traditionen tro, julefællessamlinger hver onsdag. Det er blevet en fast tradition at vi tænder skolens adventskrans og eleverne får fortalt historien bag. Vi synger og øver julesangene til julegudstjenesten, som afvikles fredag den 16. december, der også er sidste skoledag inden juleferien. Til sidst på samlingen fortæller skolens ældste elever på skift "årets julehistorie", som de selv har skrevet.
- Onsdag den 30. november tændes skolens juletræ, som igen i år er blevet doneret af en elevs forældre og det takker vi mange gange for. Der er også doneret et træ til indgangen ved Kernehuset.
- Torsdag den 1. december skal hele skolen have risengrød i skolegården. Eleverne skal dog stadig have madpakke med. Støtteforeningen sørger hvert år for at leverer risengrød med tilbehør og saft og det er vi rigtig glade for.
- Tirsdag den 13. december går skolens kor Lucia på skolen og torsdag den 15. december går de om eftermiddagen Lucia på to lokale plejehjem og om aftenen i Tybjerg kirke. Her er I meget velkommen til at deltage.
- Fredag den 16. december.
Julegudstjeneste om formiddagen i kirken.
- Fredag eftermiddag fra 14.00 til 15.30 vil der være gløgg og æbleskiver i Kernehuset. Personale og støtteforening vil være tilstede og ønske forældre og børn en god jul.

Nyt fra bestyrelsen

Julefreden sænker sig over skolen

Selvom december er en travl måned hvor alle børn (og de fleste voksne...) glæder sig til juletiden, så sænker julefreden sig også over vores lille, fantastiske skole. I bestyrelsen har vi netop haft årets sidste møde med en lang og kompakt dagsorden. Det har været et hektisk år, hvor vi har haft fokus på en lang række store og mindre opgaver. Vi har godkendt en ny kommunikationsstrategi, der sætter kursen for alle de mange forskellige måder, vi kommunikerer om vores skole på. Et meget synligt eksempel på dette er vores helt nye hjemmeside, som takket være en kæmpe arbejdsindsats i forældrekræden er på vej i luften i disse dage. Derudover har skolen fået en ny IT & Mobiltelefon Politik, og bestyrelsen har netop vedtaget de længe ønskede lønpolitikker, der beskriver principperne for udmøntning af vores decentrale lønpulje i forhold til alle vores engagerede medarbejdere. Vi har også godkendt de handlingsplaner, der beskriver hvilke konkrete handlinger i 2017, der kan lede os endnu tættere på de fem indsatsmål i Strategiplanen Tybjerg 20:20.



Endelig har vi godkendt budgettet for 2017, der baserer sig på 183 børn pr. 1. september 2017 (Vi har nu 178). Som de fleste sikkert husker, drøftede vi på generalforsamlingen i marts 2016 bestyrelsens forslag om, at skolepengene skulle stige med 2% årligt, ligesom søskenderabatten for det første søskendebarn skulle falde fra 50% til 25% trinvis over de næste 5 år. Generalforsamlingen udtrykte stor opbakning til forslaget, og derfor har vi nu indarbejdet denne stigning i det godkendte budget for 2017. Det betyder konkret, at skolepengene stiger fra 1.800 kr. til 1.836 kr. om måneden fra 1. august 2017.

Søskenderabatten for det første søskendebarn udgør 45% og for yderligere søskende 50% pr. 1. august 2017. I forbindelse med Finansloven for 2017 stiger statstilskuddet til Friskolerne lidt, og sammen med den højere forældrebetaling – og nettovæksten med fem nye børn, har bestyrelsen en forventning om, at skolen i 2017 får et overskud på 371.000 kr. 2016 har været et meget dyrt år, hvor vi har sat et stort beløb af til de nye pavilloner og reparation af en del af taget. Vi kan også i de kommende år se en række vedligeholdelsesarbejder foran os, og er også nødt til at lægge penge til side til den fortsatte udbygning af skolens fysiske rammer. Når vi sammenligner os med de mange økonomisk pressede folkeskoler, og ser på niveauet for forældrebetalingen på andre friskoler og privatskoler, så bør vi glæde os over, at vi har en fornuftig økonomi og kan udvikle skolen yderligere, stille og roligt i de kommende år.

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle børn, forældre, medarbejdere, ledelsen, naboer og alle samarbejdspartnere for et fantastisk år med en ihærdig arbejdsindsats, utrolig mange flotte resultater og en stor skare af glade og dygtige børn.

Med ønsket om en glædelig jul til alle – og på gensyn i 2017



Kernehuset- SFO og Klub

Ja julen er sandelig over os. I SFOen bliver der julet i stor stil hver dag. Der bliver produceret gaver, så kære forældre, hold øje når I henter jeres kære produktive børn, måske der lige skal pakkes hemmeligheder ind. Derudover holder de kære børn ikke igen med at lave en masse julepynt.

Der har igen i år været gang i det juldekoriationsværksted. Utroligt mange elever har fået lavet de flotteste kreationer.

I klubben er der for tiden gang i en del bordtennis, og diverse spil, dejligt at se, at noget andet end pc'erne kan trække.

Der er nu kommet styr på de tre yogahold, og de er alle fyldte. Vi har af og til besøg af forældre på holdene, det er rigtig hyggeligt, mor og far er altid velkommen til at deltage, så hold jer ikke tilbage.



Juleferie

Ferien er lang i år, og derfor holder Kernehuset åbent fra d. 19.-22. dec. Der er mange eleven tilmeldt, og mon ikke den kommer til at stå på julebag, konfekt og hyggelige julefilm

Vi glæder os til i samarbejde med støtteforeningen at servere æbleskiver d. 16. dec. og ønske alle en glædelig jul.

De kærligste julehilsner fra os alle i Kernehuset

7. a på eskursion til København

7.A var på tur til København **torsdag d. 17. november**. Vi tog med bus fra skolen til Ringsted st. kl. 9.00 og herfra med tog til Nørreport st. Vi var fulde af forventning, da vi vidste, at programmet var tæt pakket med oplevelser, der ventede på os. Vi var dog også lidt spændte, da vi nok ville blive lidt trætte, idet vi først kom tilbage på Ringsted st. kl. 01.00 om natten. De fleste af de ting, vi skulle se, havde forbindelse med den undervisning, vi havde gennemgået i dansk, historie og musik i ugerne inden.



Statens museum for kunst

Vores første stop var ”Statens Museum for Kunst”. Her skulle vi deltage i undervisningsforløbet, ”Portræt, identitet og iscenesættelse”. Vi kom ind på museet gennem kælderen, hvor skoler/grupper skulle ind fra. Vi fik nogle skabe, hvor vi måtte lægge vores ting. Da vi kom ind på museet, ventede vi på vores guide, som hed Sara. Hun fortalte lidt om sig selv, indtil rejsen begyndte. Vi skulle opleve, hvordan man gennem tiden har lavet portrætter. Det første billede, vi så, var et portræt af Christian d. V. Vi skulle kigge grundigt på billedet og fortælle, hvad vi fik øje på. Vi snakkede om, hvordan kongen var iscenesat, hans identitet og om, hvordan tingene omkring ham var placeret. Ud over dette snakkede vi om perspektiv og lys og skygge. Da vi havde analyseret billedet, gik vi til et portræt af Frederik d. III. Han var skildret gennem et motiv med en opstilling af hans personlige ting. Det billede var rigtig spændende at kigge på. Vi fik 2 min. til at finde 3 ting, som fortalte noget om kongen. Efter vi havde drøftet, hvilken person han var, gik vi til et nyt billede malet af kunstneren Matisse. Han havde malet et billede, der ikke var som de andre. Matisse brugte meget stærke farver, og så havde han ikke malet detaljer i baggrunden. Han havde malet sin kone på en måde, som beskrev hendes ydre og indre. Hun lignede meget en japaner, hvor hendes ansigt var delt op med en grøn streg i midten. På den ene side var hun lys, og på den anden var hun gul. Så gik vi over til stort maleri, som var lavet af stof og forskellige materialer. Opgaven var, at vi kun fik 8 sek. til at kigge på det. Det var rimeligt svært at overskue det store billede på så kort tid, fordi det var 5 m. højt og 7 m. bredt. Da tiden var gået, skulle vi kigge væk og fortælle, hvad vi havde lagt mærke til. Vi blev enige om, at portrættet gjorde opmærksom på, hvad der rører sig i verden i dag. Man kunne også tolke det som om, at der blev gjort lidt grin med nogle udvalgte lande og samfund. Billedet handlede både om religion, politik, krig og kærlighed.

Efter undervisningen var det tid til frokost

Frikvarter

Vi havde et frikvarter på strøget, som varede en time. Her delte vi os ind i grupper afhængig af, hvor man ville hen. Der var nogle der gik ind i Netto og 4sound. Der var også nogle, som købte is i Frelsen, og der var nogle, som kiggede på en klovn der gav brød til fuglene. Andre gik i H&M og i Matas. Der var mange af os, som valgte at gå op i Rundetårn. Det var meget hårdt at gå helt op, men det var det værd, fordi man kunne se næsten hele København, og det kostede kun 5 kr. Man kunne se broen til Sverige. Det syntes vi alle var sjovt.



Byvandring

Så skulle vi på en to timers lang byvandring. Vi mødte vores guide, Yvonne, uden for Hovedbanegården. Vi valgte at få en tur igennem det ældre København, da det var et af de emner, vi havde arbejdet med. Vi var igennem Istedgade som førte os op til Skydebanegade og skydemuren. Her fik vi historien om Det kongelige skydeselskab og det landlige Vesterbro. Vi gik også gennem den gamle Dannebrogsgade, hvor der tidligere blandt andet har været bordeller. Så gik turen videre til Enghavevej, hvor vi gik ind i en af de baggårde, hvor man stadig kan se de gamle fabrikker med skorstene. Her var også en gammel cykelhandler, og der lå en masse forskellige cykeldele rundt omkring. Herefter gik turen ned af Vesterbrogade, hvor vi lavede et stop ved det gamle Skydeselskabs Palæ og ved Frihedsstøtten, som er opført i forbindelse med Stavnsbåndets ophævelse. Vi gik hen til Rådhuspladsen, hvor vi hørte om de gamle byporte og om bylivet i det gamle København, og så bevægede vi os ind mod Nytorv, hvor vi bl.a. så det gamle skafot ude foran Domhuset. Vi kom gennem Magstræde, hvor de gamle bindingsværkshuse og den brostensbelagte gade tydeligt viser, hvordan der har set ud i København for mange år siden. Til sidst tog vi til Ny Østergade, som en gang var en smal sidegade med et dårligt ry, men som siden er vokset gevaldigt, og nu er vældig populær.

Restaurant

Efter den lange byvandring tog vi ind og spiste på en restaurant, hvor vi i forvejen havde bestilt bord. Restauranten hedder Mama Rosas og er en italiensk restaurant. Servitricen talte kun engelsk, så vi skulle selv bestille på engelsk. Der var nogle, som fik pizza, andre bestilte burger med pomfritter, og nogle andre valgte noget andet. De fleste fik sodavand, og nogle fik vand. Vi var der inde i ca. 1 time og 30 minutter. Det var rigtig hyggeligt. Restauranten var i to etager. Vi sad nedenunder i et lokale, som på en måde var bygget under jorden. Maden og drikkevarerne kostede ca. 150 kr. for hver. Da vi skulle betale måtte hende, der tog imod pengene gå hen i Illum for at veksle til nogle småpenge, fordi folk for det meste betaler med dankort, men vi havde næsten alle sammen kontanter med. Nu var vi parate til dagens sidste oplevelse.



Jordens Søjler

Vi tog bussen fra Kongens Nytorv til Østre Gasværk, hvor vi skulle se musicalen, Jordens Søjler. Historien havde vi arbejdet med i skolen i både dansk og historie. Forestillingen varede 3 timer og et kvarter. Da vi kom ind i teatret, blev vi overvældet over størrelsen på teatret. Det var kæmpestort, og faktisk har det engang været en gasbeholder. Selve musicalen var ekstremt godt udført med rigtig gode gennemtænkte scener. Selve teaterscenen var meget avanceret og kunne deles op i moduler, som kunne flytte sig. Det var meget imponerende. Vi sad på de forreste rækker til venstre for scenen. Skuespillerne sang fantastisk godt og musikken, som var placeret tæt på scenen, spillede også utroligt godt. Musikken fik én til at leve sig ind i den tid, historien foregår i, dvs. Middelalderen. Når de høje toner fra sangerne blev sat sammen med musikken, var man ved at falde bagover. Det spillede bare! Efter forestillingen gik vi ned til Nordhavn st., hvorfra vi skulle tage S-toget. Vi skiftede tog på Hovedbanegården og blev hentet på Ringsted st. af vores forældre kl. 01.00.

Både Mette og Thomas synes, vi klarede den lange dag rigtig godt. Vi var meget trætte den følgende dag, men det gjorde ikke noget, for turen havde været en fantastisk oplevelse. I skolen har vi evalueret ekskursionen, og vi har allerede mange nye programforslag til en ny tur, hvis vi skulle være så heldige at få mulighed for at få en undervisningsdag i København igen.

7.A november 2016